

Hulsen wordt verwaarloosd door de gemeente!

Terwijl het momenteel in het centrum van Balen-Hulsen bruist van energie en muziek rond Swingin' Hulsen, wordt het dorpje toch maar stiefmoederlijk behandeld door de gemeente, om niet te zeggen "verwaarloosd. Uit de enquête "iedereen burgemeester" is duidelijk gebleken dat het marktplein van Hulsen er ondermaats bij ligt. Maar wat al een aantal maanden echt storend was, waren de nadars die geplaatst waren ter vervanging van de bakken als afsluiting van de weg aan de pastorie en de kerk. Om onbekende redenen werden de bakken die een stukje van de straat Hulsen, voor de pastorie en de kerk, om veiligheidsredenen afsluiten, weggehaald. Ter vervanging werd de straat afgesloten door nadars die 's nachts zeer slecht verlicht of gesignaleerd werden. Bij navraag vorige week in de buurt bleek niemand te weten waarom dit gedaan werd. Toeval of niet, vorige maandag, nadat een ijverige fotograaf de toestand had vastgelegd, stonden er plots weer bakken op de rijbaan en zijn de nadars, na verschillende maanden, eindelijk weer uit het centrum verdwenen. Maar 's nachts vormen deze onverlichte, slecht gesignaleerde (met verschillende kapotte reflectoren), grijze bakken een gevaarlijk obstakel op deze rijbaan.



Nog geen 50 meter daar vandaan, vlak bij de markt dus, in de bocht waar in september weer heel wat schoolkinderen op hun fietsjes zullen passeren, gaapt een gracht op amper 30cm van het asfalt van de rijbaan. Iedereen beseft hoe gevaarlijk de situatie daar is voor onze bengels, zeker wanneer er tegelijkertijd auto's passeren. Laten we hopen dat niemand naast het asfalt geraakt en tegen de harde duiker in de gracht opbotst. De gevolgen zijn niet te overzien. Maar blijkbaar is voor de gemeente een open gracht, midden in de dorpskom, belangrijker dan de veiligheid voor onze kinderen. Dit is onbegrijpelijk, te meer omdat het er bij warm weer bijna niet te harden is van de stank vanuit deze gracht die een echte open riool vormt.



Dat Hulsen, op gebied van verkeersveiligheid, bij de gemeente, niet echt van tel is, bewijst ook de situatie bij de wegversmalling op de Ossenberg, juist voorbij de Ericastraat. Een situatie die daar door de gemeente juist geschapen werd om de verkeersveiligheid te verbeteren zorgt er nu voor dat het, weer vooral voor onze fietsers, juist veel onveiliger is. Bij de wegversmalling die er destijds werd gecreëerd werd er een stukje fietspad voorzien zodat de fietsers veilig langs de wegversmalling konden fietsen, maar de laatste maanden hangen de takken er zo laag dat zelfs een kind er moet oppassen voor die takken. Echt ongehoord!



Oproep aan de creatievellingen om hun mening, eventueel met schets, te geven om het marktplein van Hulsen, en alle andere pleinen in Balen, te verbeteren en verfraaien. Ook foto's e.d. van onveilige situaties in onze gemeente zijn welkom om ze aan te kaarten bij de gemeente. Je mag dergelijke zaken doormailen naar fons@hulsen.be of in de brievenbus bezorgen op Hulsen 173, Balen.